

## Bukkejagten 2013

Så blev det endelig den 16. maj, hvor alle jægere med hang til bukkejagt er af huse, jeg selv ingen undtagelse, selv om det godt nok er tidligt, man skal op. Uret ringer kl.04.00, får lidt morgenmad og så af sted ud til Mogens, hvor jeg har fået lov at skyde en buk.

Det er en herlig morgen men lidt kølig, så det er godt, jeg fik den store trøje på. Der skete ikke så meget de første par timer, men så gik det pludselig stærkt. Der kom to bukke, hvor den store jagtede



den lille, og det gik så stærkt, at jeg kun så, at den store var en rigtig pæn buk, men det blev ikke denne gang.

Klokken nærmede sig efterhånden 8, så jeg pakkede sammen og kørte hjemad. Der er bukkekaffe i Jægerly, som jagthytten hedder, der kom tre bukke som Anette, Orla og min svigersøn Helge, som skød bukken kort tid efter at jeg var taget hjem. Så kan man lære det...

Der var mødt 20 friske jægere frem, ikke så dårligt

endda, snakken gik lystigt over kaffe og rundstykker og en lille skarp til Kim Eskildsen kom og blæste jagthorn ved paradet. Der blev sagt farvel og knæk og bræk. Jeg har været på jagt flere gange, hvor jeg har set flere små bukke og råer uden at der har været noget der var på skudhold eller også var de for små.



Men så fredag den 14.06. om aftenen kom der en pæn gaffelbuk ud i kornet og stiledede sig med siden til. Jeg skød den kl. 20.30 og kornet blev fuldstændig rødt af blod bag bukken, og så sprang den ind i skoven, hvor den lå 5 meter inde. Nu skal den så brækkes, det var

ikke rart, da jeg var ved at blive ædt af alle de små gnavbidere og andet utøj - jeg lignede en, der var blevet overfaldet af en myge sværm, da jeg kom hjem.

Da jeg havde fået lov at skyde en buk mere var jeg af sted flere gange og så da også en pæn stor buk oppe ved heden, men det var, som om ham, som har heden, ikke kunne tåle, at jeg tog jagt for næsten hver gang, når han så mig komme på jagt, så gik eller kørte han tur langs heden, men det må man så bare smile af og tænke sit.



Nu er kornet blevet så højt, at det ikke mere kan lade sig gøre at se og afgive et forsvarligt skud til en buk hvis der skulle komme en. Tak for jagten, Mogens.

I år har jeg været så heldig at få lov at skyde en buk ude ved Randbøl hede hos Jens Grøn. Det er et stort område i forhold til det, jeg er vant til. Så hvor skal man lige gå hen? Jeg rådførte mig med Kim L. så det blev oppe i nord ved en kornmark ud mod heden, kornet var ikke særlig højt og med kløver udlæg, så det var flittigt besøgt. Jeg så en del rådyr, fire små bukke, hvoraf en ikke havde fejjet, den havde heller ikke smidt vinterpelsen endnu. Der var også en del kronvildt ude og hilse på med deres kalve. Dejligt og sidde og følge.

En af aftenerne havde jeg min svigerdatter med ud. Hun ville gerne prøve at være med, så det fik hun lov til. De var hjemme fra Køge, hun er englænder så det blev ikke til så meget snak, men man skal jo også være stille, der var ikke meget liv, som der havde været de andre gange - da har dyrene gået ude i kornet når jeg kom. Pludselig var den lille buk lige ud for tårnet. Den havde ligget i kornet. Jeg prikkede til hende, men hun kunne ikke se den, for hun kiggede alt for langt ude for hun troede ikke, de var så tæt på den. Den var også kun ca. 30 meter ude fra tårnet, nu var der også en

helt oppe ved skoven, så var det ved at være lukke tid, så vi pakkede sammen og kørte hjem til Billund hvor de så skulle videre til Fredericia. Var derude flere gange også om morgenen en af morgenerne var det meget tåget, så da også en stor buk, men den var 222 meter ude, så det var ikke noget for mig på den afstand. De sidste to gange var jeg omme i noget nyplantning neden for Jenses hus mod syd, her så jeg en rå som luskende ud af nyplantningen helt ved skel, og en tid efter kom



der en sort hund på spor tværs igennem det hele så jeg så ikke mere den aften, men oppe ved kornmarken var der blevet skudt en meget lille gaffelbuk, som skulle have været en seksender, da der kun måtte skydes seksendere derude.

Jens havde skrevet til mig at jeg lige skulle komme ind når jeg var færdig. Han var lige kommet hjem fra ferie, så vi sad og nød en øl den sidste aften. Buk blev der ingen af, men oplevelserne, dem var der nok af, tak for jagten til Jens.

## Jagttur til Ry

Igen i år har vi Mogens og jeg været i Ry på jagt et par gange, første gang var lidt spændende, da det jo i år er i en helt ny hytte, og den er virkelig dejlig men den gamle hygge - den er der ikke endnu - men det kan der jo ikke laves om på for den gamle hytte var ved at være godt brugt. Vi fik vores sager læsset ind og fik vores køjer ret op og så er det kaffe tid som vi nød for åbne terrassedøre ud mod søen hvor svanerne svømmede forbi med deres 6 ællinger. Nu var klokken

blevet så mange, at det var tid til aftensmad som vi kørte ind til Ry og fik på vores stampizzeria. Her spiser man rigtig godt, og pigen fra sidste år syntes, hun kunne kende os. Hun var heller ikke



helt fejl på den, da hun kunne huske, at vi skulle på jagt. Vi fik vores pizza og sad og snakkede om, hvor vi skulle være.

Hjemme ved hytten igen fik vi noget andet tøj på og så ud på plads. Mogens ville op i juletræerne og jeg gik op til stige 2 som står i søsåten. Mogens havde set et dyr, som han ikke nåede at se, hvad var, jeg selv så ikke noget. Nu skal det gøre godt med en kop kaffe og en lille en til halsen så i seng da uret ringer kl. 04.00.

Det er godt nok tidligt, men op kom vi da og i tøjet og ud i de samme stiger men der var heller ikke noget denne gang, så nu står den på morgenmad, pakke sammen og hjem ad mod Billund.



Anden gang vi var deroppe gentog det sig som første gang. Mogens i juletræerne men jeg gik over i bøgeslugten i stige 5, som står lige først i slugten. Jeg så ikke noget, men Mogens havde set flere dyr men ingen bukke. Om morgenen det samme, men jeg så en rå som gik og forsynede sig i den nye fodermark som er sået langs skoven og majsmarken, så det bliver spænde at se til efteråret.

Vi fik noget morgenmad, fik pakket og kørte så mod Billund. Mogens skal have bilen på værksted, og så er det hans mening at køre til Ry igen og blive deroppe de sidste dage. Han fik dog ikke noget. Det er så slut på denne forårsjagt.

