

# Jagt hos Knud, Mogens og Erling

Lørdag den 01-10-2011

Første oktober er jo normalt en helligdag, hvad jagt angår, og hvor det sidste af det jagtbare vildt går ind, men ak, jeg fik et valg mellem 4 timers jagt eller en tur til USA i en uge, hvor vi skulle se efter stumper til en gammel Ford Thunderbird fra 1955. Jeg valgte USA turen, de andre kunne jo nok gå på jagt uden mig denne gang.

De fik da også tre rådyr og en fasan, men ellers var det en stille og rolig dag.



# Jagt hos Mogens i Ry

Lørdag den 29-10-2011

Vi skulle mødes, 15 jægere m/k, i Ry kl. 9.00 i hytten som ligger lige ned til Gudensø til kaffe og rundstykker og en lille én.

Snakken går lystigt over både kaffe og rundstykker og klokken bliver godt 10, inden vi kommer i gang med første såt. Mogens slår på flasken og byder velkommen og holder parolen. Inden vi forlader hytten lyder det, at der må skydes, hvad jagtloven siger, man må ikke forlade sin post, når man er sat af, og man må forsvare sin post, når man har hilst på sine sidemænd.

Jagten i Ry er delt i fire såter. Bøgeslugten, som bliver drevet først fra den ene side, hvor der er blandet løv og granskov, og så fra modsat side, hvor der er fyr og granskov samt juletræer og klippegrønt, og Søsåten, der ligger mellem Klostervej og Gudensø som den sidste.

Mogens, som har jagten, tager bagposterne med sammen med hundefolkene Kim L., Kim R. og Claus N. Jeg tager resten med og sætter dem af med passende afstand i skovkanten og op i Bøgeslugten, hvor vi står på den ene side. Her drives der igennem, og når første såt er færdig, bliver bagposterne og dem, der stod langs skoven, flyttet om til anden såt, og dem, der står i Bøgeslugten flytter over på den anden side.



I første såt bliver der set sneppe, en del rådyr og fod af kronvildt. I anden såt bliver der set sneppe og rådyr.

Så skal vi til søsåten, som også drives fra begge sider. Posterne er sat af langs vejen og står med ryggen mod vejen og med skudfelt ind i såten cirka midt i stykket. Her kan der nemlig ske mange sjove ting, da stykket ligger lige ned til Gudensø, hvor Gudenåen løber igennem. Det er et blandet skovområde med løv, lærk, fyr og gran.



Der sker nu ikke det helt vilde, men der bliver skudt til hvinænder og også set en del rådyr, blandt andet en pæn buk, som ikke havde smidt opsatsen endnu.



Så skal vi til den sikre såt i hytten med en flot udsigt ud over søen. Det er dejligt at komme ind i varmen, hvor de medbragte madpakker bliver fundet frem, og snakken går lystig med mange gode

historier, som vist er mere eller mindre sande. Klokken er ved at nærme sig 14, så stille og roligt begynder vi at bryde op, og der bliver sagt farvel og tak for denne gang og på gensyn.



## Jagt hos Knud, Mogens og Erling

Lørdag den 05-11-2011

Denne gang deltager jeg også, og sammen med 19 andre m/k jægere mødes vi i Grene til kaffe og rundstykker. Vi er tre hold, og hvert hold har rundstykker med til sine egne folk. Vi samles i værkstedet, hvor der er dækket op til alle.

Der bliver snakket frem og tilbage og klokken er ved at nærme sig det tidspunkt, hvor vi skal ud. Erling byder velkommen og holder parolen, som lyder, at der må skydes hvad jagtloven siger, man skal blive på sin post, og den må forsvares, når man har hilst på sidemanden. Dog må der ikke skydes fasaner, da man gerne vil have en bestand op at stå. Der bliver drevet, som vi plejer, så vi starter mod øst i Knuds skov, derefter i Mogens' skov, hvor vi er gæster, og efter middag kører vi om i Erlings skov, som ligger ned mod byen.

Vi tager af sted mod skoven. Knud tager 4-5 mand med, som han sætter af langs med vejen ned mod åen. Mogens tager resten af os med og sætter os af op langs skoven ud mod marken. Hundefolkene går helt om til øst og starter der.

Der sker ikke så meget. Der bliver skudt til sneppe, og jeg ser en hare, som jeg syntes er for lille. Der bliver også set en hind og et par rådyr. Vi er færdige med det første stykke og samles nede for enden, hvor vi snakker om, hvordan vi skal sættes af på næste såt. Mogens tager ni med over på vestsiden af skoven. Jeg sætter af på østsiden ud mod marken og ind i skoven ned mod syd og åen.

Hundefolkene starter drevet i engen fra øst mod vest langs åen, herefter driver de skoven af, men vi ser ikke noget denne gang.



Det er også næsten middag, så vi samles oppe ved gården, hvor der blæses til middag. De medbragte madpakker venter, og det skal også blive dejlig at komme ind i varmen og nyde madpakken og snakken om, hvor alt vildtet var henne i dag.



Middagen er overstået, og Erling laver en tegning af skoven og markerer, hvor den enkelte jæger skal stå. Vi bliver sat af på de forskellige poster, der lyder flere skud, og hundene giver også jævnligt hals. Så er jagten forbi, og det er spændende at høre, hvad der er set og skudt. Der er set et par snepper og en del råvildt og mange spor efter kronvildt. Hans har skudt et lam, og de andre skud var til snepper, men ingen blev leveret.

Det er så slut på denne jagt. Der bliver blæst over lammet og jagt forbi, og der bliver sagt farvel og på gensyn næste gang.

## Jagt hos Mogens i Ry

Lørdag den 19-11-2011

Så mødes vi for sidste gang i 2011 kl. 9.00 i hytten, der ligger ned til Gudensø til kaffe og rundstykker. Vi er 16 jægere m/k, fire har sendt afbud på grund af sygdom.



Da alle er mødt op, går vi ind til kaffe, og der bliver snakket og hygget, det er lige før, der ikke er tid til at komme på jagt, men det er jo det, vi er kommet for! Mogens byder velkommen og holder parolen: Der må skydes, hvad jagtloven siger, pas på lave skud, vi skal gerne have alle - også hunde - med hjem igen, og man skal helst have rådyrene ind på ca. 15 meters afstand, før der skydes. Når man er sat på post, må der skydes, når man har hilst på sin sidemand.



Mogens og jeg snakker om, hvordan posterne skal placeres. Mogens tager to mand og de tre hundefolk med sammen med bagposterne. Jeg tager ti med og sætter af langs skovkanten og op ad Lyngvejen og resten i Bøgeslugten, hvor vi står, mens der drives fra begge sider.





Drevet er sat i gang, og kort efter trækker der to rådyr over marken nede midt på stykket. Der går vel 5-10 minutter, så lyder der skud inde fra såten, og lige efter bliver der råbt sneppe fremefter, men den snyder dem, den kommer forbi, for der bliver i hvert fald ikke skudt til den. Så er første drev slut, og der skal omrokeres. Bagposterne og dem, der stod langs skoven, skal flyttes over på den anden side, hvor der startes ude for enden, ned mod mosen.





Hundene og hundefolkene kommer igennem, uden at der sker noget særligt, men der er set nogle rådyr, hvoraf et par stykker er gået bagud. Vi samles uden for Bøgeslugten. Her ligger der en ræv, som Hans har skudt i første såt.

Mogens sætter bag- og sideposter af ud mod Klostervej i søsåten, som ligger smukt lige ned til Gudensø. Jeg sætter de resterende af langs vejen og på tværs af såten, der er delt i to, så der drives fra begge sider som ved Bøgeslugten.



De starter drevet langs søen og vejen. Her er flere rådyr, men alle er længere ude end de 15 m, som blev indskærpet ved parolen. Nu er det så færdige med stykket og går så om og starter fra den anden side og driver ind mod Ry. Denne gang er der ikke noget, men der kommer en del gæs og ænder, som dog flyver alt, alt for højt. Så er vi færdige, og vi samles nede ved hytten, hvor vi skal nyde vores medbragte madpakke inde i en dejlig varm hytte.



Snakken går lystigt, og snart er det tid til at bryde op. Mogens siger tak for god ro og orden og på gensyn til næste år, og der bliver sagt farvel og glædelig jul og godt nytår.

## Jagt hos Knud, Mogens og Erling

Lørdag den 10-12-2011

Denne gang er vi ikke så mange. Julefrokosterne har været for hårde for nogle, men der møder 13 op kl. 9.00 til morgenkaffe og rundstykker i værkstedet hos Mogens. Som sædvanligt går snakken, lige til Erling slår på flasken og byder velkommen og holder parolen. Der må skydes, hvad jagtloven tillader - dog ikke fasaner.

Knud, Erling og Mogens er blevet enige om, at vi starter i Knuds skov, som vi plejer. Knud tager fire mand med langs skoven ned mod åen. Mogens sætter af langs skoven ud mod hans egen mark. Drevet kommer fra øst mod vest, og der gik ikke længe, før første skud lyder, men ellers er der lidt stille. Hundefolkene kommer igennem, og vi samles nede for enden. Der er skudt til en sneppe, og Hans har set en hind, der kom forbi ti meter fra ham, men han havde kun hagl, så han måtte nøjes med at nyde synet af den. Der er også set rådyr inde i såten.

Så skal vi i gang med Mogens' eng og skov. Vi starter med engen hen langs åen fra øst, og herefter skoven fra øst mod vest, men her er ikke noget hjemme i dag.



Så er det madpakketid, de nydes med velbehag og mange vigtigheder. Herefter skal vi om i Erlings skov, der ligger neden for byen. Erling har lavet en seddel, hvor han har tegnet poster ind med navne, så det er nemt for Mogens at sætte posterne af. Erling tager tre med sammen med hundene. Der bliver skudt, inden vi alle er på post, så starter hundene, og jeg hører noget uro og flere skud. Der er en del vildt inde i skoven denne gang. Nu er de igennem, og vi samles omme på den lille mark uden for skoven.



Her ligger et råbuk med en opsats stang, som Mogens har skudt, og to harer, som en af Knuds gæster og Erik har skudt. Der bliver ikke set snepper denne gang.



Der bliver blæst over bukken, harene og jagt forbi, hvorefter der bliver sagt farvel og glædelig jul og godt nytår.

Det var så den sidste jagt i 2011 og vi ser frem til at komme af sted igen i 2012.

## Riffeljagt hos Mogens i Ry

Lørdag den 14-01-2012

Så kom dagen, som vi har gået og glædet os til siden sidst, vi var i Ry på jagt. Jagten er en riffeljagt, som vi prøvede at arrangere sidste år som en bevægelsesjagt i stedet for en drivjagt. Her sidder vi i stiger, der er seks stiger og der går 2-3 m/k med hunde stille og rolig igennem.

Vi mødes otte jægere, syv med riffel og en ungjæger, som ikke har fået riffeltilladelse endnu, så hun går igennem med hund. Hun har for øvrigt været med på alle seks jagter, heraf de fem med haglgevær.

Der var desværre et par afbud. Et par deltagere havde fået rodet lidt rundt i datoerne, så de var i Tyskland på jagt, og vi måtte derfor have fat i et par andre.

Vel ankommet til hytten skal vi mødes kl. 09.00 til rundstykker. Mogens byder velkommen og holder parolen: Der må skydes, hvad jagtloven tillader. Herefter trækker vi lod om, hvilken stige vi skal sidde i. Vi har givet dem numre i rækkefølge på kortet, så det er nemmere at finde dem.

Klokken bliver 10, inden vi kommer ud. Hundene starter fra syd mod nord på den ene side af vejen igennem blandet skov og juletræerne i Bøgeslugten. Herefter krydser de vejen og går så i søsåten fra nord mod syd.



I første drev bliver der skudt to rådyr, det første i Bøgeslugten af Torben J., det andet på Lyngvejen af Niels Chr. A. Hans H. ser to stykker kronvildt, men de er for langt ude. Der bliver også set en hel del råvildt. Da hundene kommer til enden af søsåten er det slut med første drev. Her skete der ikke rigtig noget, men Mogens skyder to skud forbi til en ræv, og jeg ser en sneppe, som der i øvrigt bliver set en hel del af.

Nu er det så middag med madpakke, og hvad der hører til. Snakken går lystigt, og der bliver fortalt en masse sandfærdige historier over maden i den dejligt varme stue. Efter maden skal der trækkes lod igen. Denne gang skal jeg gå med hund sammen med Michelle, som ungjægeren hedder. Sidste år lavede vi det sådan, at den, der går med hund om formiddagen, bytter med en eller to af dem, der sad i stige om formiddagen. Så er der ikke nogen, der bliver snydt for en tur i stigen, og alle får mulighed for skud.

Jagten starter igen. Nu bliver der drevet modsat vej, men der sker ikke rigtig noget denne gang. Mogens ser 7–8 stykker råvildt, og de andre har også set dyr.



Vi kommer igennem, og jagten er slut. Vi mødes ude på marken og går samlet ned til hytten, hvor vi drikker varm kaffe, sodavand og noget, som min svigersøn har med: Æblesaft og forskellige andre ting, som skal varmes og have en kop rom oven i. Det smager rigtig godt og meget bedre end det ser ud! Da de får den sidste sjat i gryden, siger Niels, at det ligner sådan en gang morgenpisning. De andre mener, at det kunne han nu godt have ventet med, til de var færdige, men det smagte nu rigtig godt.



Så er den jagtdag slut, og der bliver sagt farvel og tak for en dejlig dag med et rigtig strålende vejr og på gensyn til efteråret. Bilerne bliver pakket, og vi kører alle mod Billund.

Kaj Christensen

