

Elgjagt i Sverige 2007

Lørdag d. 01.09.07

Det begyndte med, at Niels Kristian ringede for ca. tre uger siden og spurgte, om jeg ville med til Sverige på elgjagt. Det ville jeg gerne men jeg skulle lige have grønt lys fra Lis først. Det fik jeg, hvorefter jeg ringede til Niels at det var bevilget.

Der var så en del papirer, som skulle bringes i orden såsom våbenpas og indførelstilladelse til riffel og ammunition. Det gik hurtigt i orden, våbenkontoret i Horsens var hurtigt og så var det endda gratis.

Vi startede fra Billund lørdag morgen kl.07.30 hvor Niels kom og hentede mig. Vi kørte over Storebælt. Niels havde brobizz, så det var nemt. Videre op til Helsingør og med færgen over til Helsingborg. Det kostede 419,50 kr. da vi fik 15 % rabat med jægerforbundet. Herfra kørte vi opad i Sverige hvor vi fulgte E4 til Jönköping og så ad 26 op til Filipstad, hvor vi skulle finde Jan Nielsens sommerhus. Det var ikke noget problem, vi fandt også nøglen og kom ind.



Nu var vi også ved at være sultne. Vi ankom kl. 19.45, og så skulle der pakkes det ud, som vi skulle bruge til overnatning og aftensmad. Mens vi gik og bar ind så vi en elgko med to kalve, men de kom ikke rigtig fri af birkene så vi kunne tage billeder af dem.

I aften har vi fået Wienergryde med rugbrød og en øl til, nu har vi fået kaffe og ringet hjem. Så er det sengetid efter 820 km og 11,5 timers kørsel. Det har været en lang dag så vil vil gå i seng. Klokken er 21.30 og vi skal op kl. 06.00.

Søndag d. 02.09.07

Kl. 05.50 stod jeg op, trak gardinerne fra og hvad stod neden for vinduet: En elgko med to kalve.



Jeg kaldte på Niels og det kan nok være at han kom op af sengen, som man sov rigtig godt i, men Niels kom op og jeg smuttede nedenunder og fandt digital kameraet, tog et billede ud ad vinduet og listede så ud på verandaen og fik et par gode billeder derfra. Så var det tid til at komme i tøjet og få morgenmad, smøre madpakker og vaske op. I aftes, da vi ankom, fejede og støvsugede vi, da der var sort af myg på gulvet i køkkenet. Vi har fået pakket og er færdig til at køre deropad.



Vi tog en stikvej ud til vej nr. 26 op til Østersund, hvor vi skulle besøge Bente, min kusines, skoleveninde, hvor vi skulle være til kaffetid. Vi var der kl. 14.00 så der var lige tid til at handle lidt. Jeg havde glemt håndklæde og viskestykke, Niels skulle have noget hvidt brød, så han købte noget, der ligner pandekager men er lidt mere stift og tørt i det. Mens vi sad og fik kaffe, begyndte det at tordne og hagle kraftigt så det lignede snevejr, jorden var også helt hvid. Herefter kørte vi tilbage til Bronflo og ind i skoven, hvor vi parkerede ved klubhuset og slagteriet efter 450 km. Herfra skulle vi gå ca. 200 m til en hytte, hvor Bertil Person tog imod os i en dejlig varm hytte hvor vi var på aftensmad sammen med Bertil Anderson som også skulle komme, så da vi var samlet blev der serveret aftensmad.



Den stod på hvidt brød med smør, salat, kartofler og elggryde, som var elgkød i en let krydret sovs, gulerødder, noget andet som jeg ikke ved hvad var, men det smagte herligt og vi fik øl, snaps og rødvin til. Bagefter fik vi en kop kaffe, kl. 17.00 skulle vi op i klubhuset til møde om jagten i morgen.

Der blev budt velkommen til os fra Danmark og de andre, herefter skulle vi trække et kort med post nr. og parolen lød på tyr, kalv, ko hvis den var alene og bjørn hvis den er død i skuddet, da man ikke havde en bjørnehund. Jeg trak nr. 1 Niels fik nr. 4.

Så skulle vi have vores svenske jagttegn samt skrive os på deltagelisten. Vi fik også tre stk. kort over området hvor alle poster var af tegnet, og derefter var mødet slut.

Jeg lånte en radio og skulle ned hos Bertil P. så det var jo dejlig nemt. Så gik vi tilbage til hytten, hvor sad og snakkede over en kop kaffe med en kiks til.



Nu er det ved at være sengetid, klokken er 21.30. Vi skal op kl. 04.30 og vi skal være på posten kl. 06.00.

Mandag d. 03.09.07

Kl. 04.20 ringede uret. Op og få morgenmad, smøre madpakke, få pakket rygsæk samt finde regntøj, da det regnede kraftig her til morgen og der er kun 5 grader. Af sted ud til pladserne, jeg fik jo plads 1, som var et tårn og Niels fik post 4, så vi kunne køre sammen ud, vi skulle være på posterne kl. 06.00. Det var et skønt område, og jeg kunne følge med i, hvad der foregik over radioen som jeg havde lånt, der blev set elg og også bjørn. Da vi nærmede os middag, ville jeg lige lave kaffe og tage et stykke brød men så kom der en mærkelig lyd, så jeg vendte mig om og så op på stien. Der stod én og vinkede at jeg skulle komme, så jeg fik travlt med at pakke det hele i rygsækken og komme tilbage. Det viste sig, at radioen var løbet tør for strøm, så det var Anne som sad oppe på post 3, der var kommet ned for at hente mig. Niels havde prøvet at kalde mig men kunne ikke komme i kontakt med mig og havde så kaldt den der sad på post 3. Anne havde så meldt sig og ville gå ned og hente mig.

Vi skulle nu mødes ved en vendeplads, hvor vi skulle trække nye poster, jeg trak post 16. Snart var vi på plads alle mand og piger, der var to piger med. Jeg havde lånt et andet batteri af Bertil A., så jeg kunne nu følge med igen. Anne havde set en elgko med to kalve, jeg havde ikke set noget hele dagen. Vi sluttede kl. 16.00 og herefter samledes vi ved klubhuset, hvor der igen skulle trækkes postnumre til næste dag. Jeg trak post 54, Niels fik 55.

Herefter gik alle hver til sit, vi gik ned til hytten hvor Bertil P. fik tændt op og der blev hurtigt dejlig varmt. Det var også tiltrængt, da det havde været meget

koldt og blæsende hele dagen. Det blev da op til 8 grader da vi kørte ned til hytten, så det var rart at få sig vasket lidt og så skulle vi havde varmet maden.



Niels og jeg fik dansk bøf med løg og rugbrød og en par kartofler som Bertil P. havde kogt. Så var det tid til at vaske op og blive færdig, vi skulle om til de andre, der boede i den anden hytte. Det viste sig at være Anne og hendes far Ove og elghunden.



Vi skal bare lige om og hilse på og have kaffe. Bertil A. havde boller med og Abbe havde en slags kringle med, Ove lavede lige et glas blandet vodka, Fun sommerdrik og pærecider, så det blev noget værre rødt stads. Jeg satte et glas over til Anne, men hun skulle ikke have noget, da hun var

gravid og skal føde til januar og hendes fyr kommer i morgen. Så kogte kaffen på konturen, som er sådan nogle små nogen på en jernstativ. Abbe kom nu med en flaske whisky og på et tidspunkt ville han købe min bluse. Niels sagde at den kostede 500, men jeg ville ikke af med den. Nu er det tid til at komme hjem og i seng. Vi skal op kl. 05.00 da vi skal være på post kl. 07.00 og der er langt at køre og gå denne gang. Klokken er nu 22.30.

Tirsdag d. 04.09.07

I dag skulle vi op kl. 04.20. Morgenmad, smøre madpakke og af sted ud til post 54, som lå langt ude i noget eng/mose lignende område. Niels havde post 55, der var ca. 1 km mellem os, vi skulle være på post kl. 07.00.



Jeg så ikke noget, men kunne høre over radioen at der var skudt til en tyr, og at de også fandt den.

Der blev afsluttet kl. 12.30, jeg havde lige spist min mad, så det var kun at pakke sammen og trække tilbage til samling og køre op til klubhuset, hvor vi mødte traktoren, som var på vej ud at hente elgen.

Nu var det så middagshygge med svensk kogekaffe, der bliver lavet over bål. Kaffen består af vand og kaffebønner, der kommes i en kedel og koges sammen, det giver en masse grums i koppen og er også lidt stærkt.



Medens vi venter på elgen, snakkes og spises der madpakker. Så kom elgen og straks var der fire mand oppe på vognen og begyndte at skære benene af samt løsne skindet, så den kunne blive kørt ind i slagterietm hvor den blev hejst op så de kunne trække og banke skinnet af med en hammer og håndkraft.





Da de var færdig med at ordne tyren blev den hejst op til loftet, hvor den skulle hænge og modne til lørdag.



Det var en, som hedder Jan Iver Anderson, og som de kalder Janne. Han havde skudt denne flotte tyr med 9 takker, hovedet med trofæet som var i bast smider de bare ud, det er kun kødet de er interesseret i. Jan ville dog have sit trofæ som skulle hænge hjemme på staldgavlen.



Så skal vi trække postnumre igen kl.15.30. Jeg trak post 35, Niels post 36, der lå omme ved den anden hytte. Jeg kom på post og kort efter meldte Carina, at der var en enlig ko på vej og kort efter så jeg lige enden af koen, da den løb over stien. Efter en halv times tid skete der noget igen, der kom en ko ovre fra Niels og kort efter kom der også to kalve, som måtte skydes, men de blev væk nede i buskadset, kom så tilbage, men jeg kunne ikke komme til at skyde, da der stod en stor birk som lukkede for alt udsynet i den retning hvor jeg skulle skyde. Men nu har jeg da set elg på jagt, det giver lige lidt varme, elgen og kalvene forsatte over mod Niels, men han havde ikke set noget til dem. Hundeføreren Ove kom om og spurgte, hvor det var jeg havde set koen og kalvene, for han ville så få hunden på sporet, men der skete ikke mere denne gang, jagten blev afblæst, og vi mødtes oppe ved klubhuset hvor vi trak post numre til næste dag. Jeg trak 47 og skulle følges med Bertil A. ud på post. Han havde post 46, som jeg skulle sidde på, og han ville så forsætte de ca. 400 m til post 47.



Hjemme i hytten ventede der varm mad som Bertil P.'s kone var kommet med, og som så lige skulle varmes på komfuret. Så kunne vi lige blive vasket lidt. Niels hentede vand nede i søen ikke langt væk fra hytten. Det var rart med lidt vand i hovedet og få hænderne vasket for dagens skidt. Nu er maden varm, det er noget grønkålssuppe, som så er jævnet lidt og med hele, kogte æg i. Det smagte rigtig godt sammen med rosinbrødet. Bagefter fik vi resterne af elggryden fra i søndags, og så var der kaffe. Bertil P.'s kone kørte igen kl. 19.30 tiden. Nu fik vi gæster. Det var hundeføreren Arnold og hans søn Bjørn. Vi fik en øl og kaffe og snakkede til kl. 21.00 og så kørte de igen, da vi skal tidlig op i morgen og være på post kl. 06.00 så det er med at komme i seng, dagen sluttede med skyfri himmel, og de lover frost i nat.

Onsdag d. 05.09.07

Op til gråvejr kl. 04.20 så det har ikke været frost i nat. Morgenmad og smøre madpakke og så af sted på gåben ud på post 46 til kl. 06.00. Der var et godt stykke at gå, og der var meget sumpet, men der var masser af spor efter elg selv om jeg nu ikke nogen. Bertil A. kom igen kl. 09.30, og da vi kom tilbage var der trukket nye poster. Jeg fik post 4 så af sted igen, så må vi se om der er noget her. Jeg kan høre i radioen, at Niels ikke kan finde sin post men til sidst lykkedes det. Han var dog ikke stolt ved det, da der var frisk bjørne- og elglort. Han så to rådyr ellers blev der ikke set noget, så vi sluttede kl. 15.00. Jagtfolkene er ikke glade, for der skulle have hængt flere elge i slagtehuset. I aften skal vi til filetaften i klubhuset samt trække nye postnumre. Det er den aften, hvor vi samles til en lille fest og får elgfilet og hygger os. Så vi skal ned til hytten og vaskes og ellers smukkeseres lidt. Niels kørte ind til Lizzie og fik et bad, jeg blev her og blev vasket og barberet, så var der også lige tid til en lille en på øjet. Men så kom Ove med en spand kartofler som skulle koges. Bertil P. ledte nu efter en gryde, der var stor nok til en spand kartofler, han havde glemt den oppe i hytten sidste gang. Han fik sat gryden over på komfuret, kom en pose salt i, og da vandet var varmt, kom han kartoflerne i som så stod og passede sig selv til vi skulle af sted. Niels kom nu tilbage og så vældig frisk ud og Bertil A. kom susende, han havde været oppe og hjælpe i hytten. Jeg havde spurgt, om der var noget jeg kunne hjælpe med, men de klarede sig med de folk, der var. Vi gik op til klubhuset til kl. 19.00 med de kogte kartofler, der var dækket rigtig flot op til en rigtig festaften.



Der blev startet med en dejlig forret, et stykke rugbrød med sildestykke, æg skåret i små tern, kaviar rød, løg blandet med noget der ligner cremefraiche, og det smagte dejligt.



Nu var det så, vi skulle til at trække poster til i morgen. Jeg fik nr. 63 som ligger helt ude i den anden ende, og Niels trak en helt omme på den anden side af stykket, jeg skulle så køre med en anden ud til posten, men det går nok som de siger til alt deroppe.



Så blev der en del diskussion om man måtte skyde ko eller ej samt om bjørnernes tilstedeværelse, for der bliver åbenbart flere og flere af dem, og så en masse anden snak, som jeg ikke forstod ret meget af.



Så kom hovedretten ind, kartofler, sovs, elgfilet og noget grisemørbrad og flere skåle blandet salat til at spæde op med, da der jo kun var én elg at tage filet af. Så var der hvidbrød (en slags pandekage) ost, brie, brun gedeost oppe fra fjeldet. Brien smagte godt, gedeosten prøvede jeg ikke.





Kartofler med skræl, sovsen som Carina havde lavet tilsat lidt whisky og forskellige andre ting som jeg ikke forstod, elgfileten smagte rigtig godt (noget i retning af rensdyrkød).

De er tre i festudvalget og det eneste udvalg, det er formanden Håkan, Claes og Carina.

Nu går snakken lystig og Carina vil lave kaffe, men komfuret er gået ud, så Håkan vil lige tænde op. Det vil bare ikke rigtig som han vil, så Carina skubber ham væk og hælder rødsprit ind på træet og tænder...! WUM----- sagde det og ild over det hele, men ingen kom til skade, og hun fik lavet rigtig kogekaffe som blev hældt om efter alle kunstens regler sammen med Håkan. Men de havde vist også fået, så de havde det sjovt!

Kaffen er klar og der kommer Jägermeister, whisky, vodka lavet i Sverige som Niels havde med. Niels og jeg havde også lavet en ramme med blandet øl, som vi havde med og Niels havde en eller to flasker rødvin med. Anna gav han en flaske Elkschnaps jagtbitter til deres skydning til foråret. Håkan var der straks men Niels sagde, at Anna skulle passe på den, for ellers var den bare tom når de skulle bruge den.

Det blev nu bestemt, at vi skulle være på post til kl. 10.00, det rene svir hvis man ikke havde drukket for meget. Der var kun en, der havde fået lige rigeligt men han skulle ikke med næste dag og på fredag, da han skulle på arbejde. Ove hundefører kom og sagde, at hans datter Anna ville komme og tage mig med. De kører lige forbi, så jeg skulle være oppe ved vejen kl. 09.30.

Vi fik også betalt til Ove, som er deres kasserer, det blev 1.000 sv. Det var steget 50 sv. siden sidst, Niels var heroppe fra 150 til 200 sv. om dagen.

Vi hjalp lige med at rydde lidt op og få bordene ryddet, så det ikke var så rodet når vi forlod stedet, og så hjem i seng. Vi kunne jo sove længe, kl. er nu 22.30.

Torsdag d. 06.09.07

I dag stod vi op kl. 08.15, smurte madpakke fik morgenkaffe og gjorde klar til at gå op til vejen, hvor Anna kommer og tager mig med. Vi kører ud til holdepladsen, hvor vi skulle møde de andre og følges samlet, Carina, Anna, Bjørn, Håkan og Gunner. Carina, Anna og jeg skal samme vej ud til posterne. Jeg skulle kalde Anna, når jeg er på post, men da jeg kaldte hende hørte jeg hun svarede og så var der igen ingen strøm selvom batteriet har ladet hele natten. Så jeg måtte skifte batteri, og da jeg igen fik strøm, hørte jeg Anna kalde hundeføreren Arnold, som er jagtleder. Han kaldte mig, og jeg svarede, at jeg nu var på posten. Lidt efter kaldte Niels om jeg var kommet på post, så han må ikke have hørt vores samtale, han kaldte så Anna for at høre om hun havde hørt det.

Kl. ca. 11.00 hørte jeg i radioen, at Bjørn havde set elg og kalv, han havde skudt til kalven, men jeg hørte ikke om han havde fået den.

Lidt efter hørte jeg så igen, at koen var gået langt ud, ca. 400 meter, men så kom det, at han havde skudt til koen på 10-15 m afstand. Jeg hørte dog ikke, om han fik den.

Kl. 15.30 sluttede vi jagten, og jeg gik tilbage til Anna og kørte med tilbage til klubhuset, hvor vi mødtes med de andre og fik at vide, at Bjørn havde skudt både ko og kalv som traktoren var kørt for at hente, det ville tage et stykke tid inden de var tilbage.



Niels og jeg gik ned for at blive vasket og klædt om, da vi skulle ind til byen og spise, Lizzie havde inviteret på aftensmad - elggryde og æbletærte.

Vi fik skiftet tøj og smukkeseret os lidt og gik op til de andre. Da traktoren kom med koen og kalven, var der straks fire mand og en pige oppe i vognen. De gik

straks i gang med at pelse de to dyr. Samtidig blev der trukket nye poster til i morgen, der blev trukket både til for- og eftermiddag. Jeg trak post 1 til eftermiddag og post 2 til morgen. Det var ikke godt, det er på hver sin side af stykket, men så byttede jeg med Bertil P., da han skulle være på samme side, så nu fik jeg post 12 og 2. Vi skulle starte kl. 07.00.

Nu er det på tide vi kommer af sted, vi skal være inde ved Lizzie kl. 18.30, men vi var der først kl. 19.00. Det var rigtig hyggeligt, hendes søn var der også. Da vi havde fået kaffe kørte vi hjemad kl. 21.00.

Hjemme i hytten igen fandt vi ud af, at Bertil P. var inde ved sin kone og Bertil A. havde hentet sin datter på 12 år, som skal med på jagt i morgen.

Fredag d. 07.09.07

Uret ringede kl. 05.30, op og tænde op i komfuret, så vi kan få lidt varme på, da det har frosset om natten. Det er ellers Bertil P. der ordner det, men han har ikke været hjemme i nat. Der skal også koges vand til kaffe og termokander så man kan lave te eller kaffe. Vi får pakket og kommer ud til posterne, jeg finder min post uden problemer.

Efter en halv time hørte jeg et skud til højre for mig. Det var Niels, der skød tre skud og fik en tyr kunne jeg høre over radioen, men lidt senere da en af hundeførerne kom der op, var det en ko.

Jeg er højt oppe i dag, jeg sidder på 400 m kurven og kan se ned over skoven og se klubhuset og slagteriet.

Solen skinner, men det er begyndt at trække sammen, så vi må se om det bliver til regn.

Ved 10-tiden hørte jeg fire skud bag mig men jeg kunne ikke høre hvem det var, der skød.

Jagten blev nu afsluttet og vi mødtes nede på vejen, her viste det sig at Nielses ko igen blev til en tyr, som de kaldte en fjorling (en kalv fra sidste år) med 4 takker. Desværre brækkede den ene side af, da de slæbte den ud.



Bertil P. havde skudt en ko, Anna havde skudt til en tyr men skudt over. Nu venter vi på, at de skal få trukket skindet af Nielses tyr og på, at de kommer med den anden. Vi tager vores middagsmad kl. 14.30 mens vi venter på, at de kommer med Bertil P.'s ko.



Niels og jeg snakkede om, at der vist ikke blev mere jagt i dag og snakkede med de andre om det. Vi blev så enige om at pakke og skifte tøj, eftermiddagens tur blev aflyst, klokken ville blive 15.30 inden de blev færdig med Bertil P.'s dyr, og i mellemtiden havde Bjørn og hans far Arnold fulgt efter tyren, som Anna havde skudt på. Hundene havde sat den og Arnold skød den, så det blev sent, inden de blev færdige. De må nu ikke skyde flere voksne elge kun kalve.

Så vi sagde farvel og tak for denne gang til dem alle på nær Bjørn og Arnold, som vi var inviteret af. Dem fik vi desværre ikke sagt farvel til, da de var ude ved tyren. Men vi ville afsted, da vi havde 450 km og 6,5 timers kørsel ned til Jans hytte. Så vi kørte der oppe fra kl. 15.00. Vi havde godt vejr hele vejen ned, men det blev mørkt, inden vi nåede ned til hytten. På grusvejen, en stikvej ind til vejen fra Filipstad, løb en elgko og kalv over vejen og så var hytten der. Vi var dernede kl. 21.30 men så var der også tiltrængt aftensmad og en kop kaffe med et stykke kringle, som Niels havde købt, hvor vi var inde og handle lidt af hvert: Tyttebær, blåbær og lidt chokolade. Derefter gik vi så i seng, kl. var 23.00 og vi skal tidlig op i morgen, udenfor er det stjerneklart.

Lørdag d. 08.09.07

Uret ringede kl. 06.00, ud af sengen og hen og trække gardinerne fra og se om elgen gik der nede, men der er ikke noget at se. Sætte vand over til kaffe, smøre madpakke, spise morgenmad, vaske op og ellers rydde op efter os, pakke bilen og så afsted. Der venter ca. 820 km forude.

Da vi stod op, var det gråvej, og da vi kørte, regnede det og det gjorde det langt ned, men så begyndte det at lysne, og da vi kørte ombord på færgen kl. 15.00 skinnede solen. Det blæste kraftigt, man var lige ved at blæse ned fra øverste dæk og det gyngede også lidt ude på midten af sundet.

Kom godt fra færgen og på vej over mod Storebælt efter en masse vejarbejde inde ved København.

Pludselig siger Niels, at broen måske kunne være lukket på grund af blæsten. Der var lukket for lette køretøjer, det blæste også kraftig på vej over broen, men det var værst nede på lavbroen.

Vi holdt ind i Knudshoved for at strække ben, få tisset af og få en kop kaffe med et stykke sødt brød til, så videre mod Jylland og Billund hvor vi landede kl. 18.35.

Jeg takker af med Niels for en dejlig jagttur som gav 3 tyre, 2 køer, 1 kalv, og han kører hjem til Bente.

Jeg får pakket ud og lagt det meste på plads.

Slut på en dejlig og vellykket jagt- og naturoplevelse sammen med en flok herlige mennesker i Sverige.