

Jagttur den 16. maj 2012

Som så mange andre jægere var jeg også ude den 16. om morgenen. Det var godt nok tidligt. Uret ringede kl. 04.00 men op kom jeg og ud på reviret og så også tre små bukke, som ikke var til afskydning samt 6 harer. Klokken blev hen ad kl. 7.30 så det gik hjemad, der var bukkekaffe i Jægerly, som jagtforeningens hus hedder. Der var mødt ca.25 jægere op, så det var pænt besøgt og der var tre bukke på paraden.

Jeg har været på jagt flere gange siden og har også set flere rådyr og kronvildt men endnu ikke noget jagtbart, men så en torsdag aften 15 minutter før lukketid kom der en ret pæn lille buk ud og stillede sig med siden til, og den gik ned i skuddet.



Bagefter var jeg inde ved Mogens, som ejer jorden, hvor jeg går på jagt, og få kaffe og en lille skarp. Mogens spørger så, hvornår vi skal til Ry, hvor han har jagten i skoven, der hører til den familieejede hytte. Det skulle jeg lige finde ud af, det blev så bestemt at køre derop fra torsdag den 7. til lørdag den 9. så der blev to aften og to morgenjagter.

Bukketur til Ry

den 7. juni 2012

Mogens kom og hentede mig kl. 14.00 torsdag. Vi fik pakket mit jagtgrej i bilen, og vi kører mod Ry, men vi skulle lige en tur over Herning, hvor vi skulle hente en riffelkikkert, som havde været til reparation for en jagtkammerat ved SEATROUT Jagt & Fiskeri.

Da vi ankom til hytten i Ry fik vi tømt bilen og indrettet os. Nu skulle det blive godt med en kop kaffe med kanelstang, som jeg havde købt til os, så vi rigtig kunne sidde og smovse og nyde udsigten ud over Gudensø, hvor Gudenåen løber igennem. Der er ca.10 meter fra stuevinduet ned til søbredden.



Vi sidder og nyder aftensmaden, inden vi skal på jagt i skoven. Vi har seks stiger stående, tre på hver sin side af vejen. Mogens vælger stige 4, som står oppe ved juletræerne, jeg vælger stige 2 i søsåten, vi ser begge dyr, dog kun råer. Hjemme i hytten igen efter jagt får vi kaffe og en lille en til. Mens vi sidder og nyder kaffen spørger Mogens, hvad det er for nogle lyse pletter ude i vandet. Vi tager kikkerten frem og det viser sig at være tre kronstyr, der gik ude i vandet mellem rørene og tog for sig af de grønne løvtræer. Snart var det sengetid, uret ringer allerede kl. 4.00.

Fredag den 8. juni 2012

Uret ringer kl. 4.00, og jeg vækker Mogens, da hans ur ikke har ringet, hvorefter vi spiser morgenmad. Mogens går igen i stige 4 og jeg i stige 6, som står på lyngvejen. Vi ser igen dyr, men igen kun råer. Klokken er efterhånden blevet 8, så vi mødes i hytten, hvor vi steger æg og bacon med rugbrød. Efter at have ryddet lidt op kører vi ind til Ry ca. kl. 10, hvor vi går en tur i Kvikly og ser, om der noget, vi ikke kan undvære.

På hjemvejen holder vi lige ind og hilser på en gammel jagtven som bliver 92 i år. Han bliver glad for besøget, og vi lover at komme igen, næste gang vi kom på jagt i Ry. Hjemme igen for at lave middagsmad og så lige en lille lur inden kaffetid.

Da vi sidder over kaffen kommer der en del kanoer på vej ind til Ry. Der er også en del svaner og mange forskellige ænder. Det er ved at være tid til aftensmad, vi kører ind til Ry og spiser på det italienske pizzeria.

Hjemme igen skifter vi tøj og tager på jagt igen. Mogens i stige 4 igen og jeg i stige 2. Der lyder et skud og så et til. Jeg kan ikke se noget, men da jeg er tilbage ved hytten hjemme igen kommer Mogens uden at have noget med. Han havde set en rå med store yvere, som havde lagt sig ikke så langt fra, hvor han sad. Lige i sporet på råen kom der en hanrævehvalp, det var den, han havde skudt efter.

Ved aftenkaffen sidder vi og nyder udsigten. Der kommer to gæs med to gæslinger mellem sig, det er første gang vi har set det, men det er sengetid, for vi skal også tidligt op i morgen.

Lørdag den 9. juni 2012

Efter morgenmaden går vi ud i skoven, hvor vi sætter os i det samme stiger som i aftes, men vi ser ikke noget, så vi vender tilbage til hytten hvor vi steger æg og bacon og laver kaffe. Vi snakker om, hvornår vi skal køre herop igen, men der er forskelligt, der skal falde på plads først, så vi vasker op, rydder op, pakker bilen, låser af hvorefter turen går hjem til Billund igen.

Jagttur til Ry den 19. juni 2012

Vi fik det til at passe med den 19. til den 21. juni. Denne gang havde vi en ung jæger og hendes mor med. Mogens kørte selv til Ry, da han ville komme lidt senere på dagen, og jeg skulle køre sammen med Michele og hendes mor Anette. Vi havde aftalt at køre ved totiden, så vi fik bilen læsset med alt vores jagtgrej og hvad vi skulle have med af madvarer.

Vi kørte fra Billund lidt efter kl. 14 og var i Ry kl. godt 15. Mogens var lige kommet, det han skulle, blev ikke til noget. Vi fik læsset alle vores pakkenelliker ind i hytten og fik soveposer lagt ud på sengene og pakket ud, og så var det kaffetid. Vi nød kaffen og udsigten ud over søen med alt dens fugleliv, kanoer og kajakker, som kom forbi på vej ind til Ry.

Efter aftensmaden tager vi på jagt. Vi fordeler stigerne imellem os. Michelle vil gerne have stige 1 som står lige oven for hytten i søsåten og Anette vælger stige 2 også søsåten. Mogens stige 4 ved juletræerne og jeg tager stige 6, som står på lyngvejen.

Michelle ser en rå, som pludselig står ude midt i stykket. Hun havde den inde på 5 meters afstand fra stigen, Anette ser en rå forsvinde bagud, Mogens ser to råer i juletræerne og jeg selv ser en rå komme stille og rolig forbi neden for stigen. Jeg ser også en varmluftballon, jeg havde hørt denne mærkelige hvæsende lyd flere gange men kunne ikke se noget. Det var lyden fra gasbrænderen i ballonen og pludselig var den der imellem grenene højt oppe.



De andre havde også set den men ellers blev der ikke set noget i aften andet end en masse myg og de var ret så hidsige så det gav da også et par stik. Så er det tid til at lukke for i aften, vi mødes ved hytten, nu skal det gøre godt med en kop kaffe med et stykke smørstang. Vi sidder og hygger med en lille en til kaffen samt den flotte udsigt.

Der bliver valgt stiger til næste morgen. Michelle vælger stige 1 igen og Anette vælger stige 5 som står i Bøgeslugten. Mogens tager stige 4 igen, og jeg vælger så stige 6. Så er det sengetid, vi skal tidligt op, så uret bliver stillet til kl. 03.40 hvorefter der bliver sagt godnat.

Onsdag den 20. juni 2012

Uret ringer, det er godt nok alt for tidligt, når man ligger i en dejlig lun sovepose, men op kommer vi alle og spiser morgenmad. Snart sidder vi i de valgte stiger. Det er let tåget ud over søen og det ligger også oppe i skoven. Michelle ser en rå og Anette ser en rå, som kommer ned i bøgeslugten oppe fra juletræerne og går stille og roligt over på den anden side af slugten og lægger sig halvvejs oppe ad skrænten. Mogens ser et par dyr, som han ikke rigtig ved, hvad er, jeg ser ikke noget.

Tilbage i hytten, de to piger er kommet tilbage, og jeg begynder at stege bacon og æg til et stykke rugbrød som nydes med velbehag. Det er temmelig koldt her til morgen, så det gør godt med noget varmt og en kop varm kaffe til.



Vi rydder lidt op og kører så ind til Ry og går i Kvickly for at se os lidt omkring Michelle og Anette køber jordbær og vindruer til at gå og smovse i, Mogens og jeg ville lige om og hilse på den gamle jagtkammerat på snart 92 år, pigerne kørte vi om på lystbåde – kano- og kajakhavnen.

Helge, som den gamle hedder, bliver meget glad for at se os, han havde det meget bedre end for 14 dage siden, hvor vi også besøgte ham.

Tilbage ved pigerne, som vi finder på kanokajen, hvor de fodrer ænder. Vi går om og ser et gammelt åle pas, som stadig bliver brugt. Herefter kører vi hjem til hytten. Vi spiser frokost og skal så lige have en lille en på øjet. Michelle sejler lidt ud på søen i en kano som ligger ved hytten og Anette ligger på broen og får lidt sol, så hun bliver lidt rød og myggene er også på besøg igen.

Mogens og jeg lægger os i hytten, tiden nærmer sig kaffetid, men først skal pigerne lige have et bad og vaske hår i søen. Det var bare koldt, sagde de.

Så bliver der lavet kaffe, som vi nyder ude på broen. Da vi har siddet i nogen tid går jeg ind for at vække Mogens, så han også kan få en kop kaffe mens vi snakker om, hvilke stiger vi skal vælge til i aften. Michelle tager den samme igen, Anette vil prøve stige 4 denne gang, Mogens tager så stige 5 og jeg den samme - stige 6.

Det bliver bestemt, at vi skal køre ind til Ry og få en pizza, som vi sidder og nyder i det gode vejr. Pigerne var så flinke at give pizza og cola til, så det skal de have tusind tak for.

Tilbage i hytten skifter vi tøj og tager så på jagt igen. Michelle havde en aftale med råen om, at den skulle tage bukken med denne gang. Anette ser en rå, Mogens en rå med lam, jeg ser ikke noget men hører dem inde bagved.

Vi går tilbage til hytten, jeg følges med Michelle, som havde set råen, men den overholdt ikke aftalen, desværre. Vi drikker aftenskafe og får en lille én og går så til køjs, da uret ringer igen kl. 03.40, så der bliver sagt godnat.

Torsdag den 21. juni 2012

Vi står op til en let diset morgen. De andre er også kommet op, selvom det ikke var nemt at få liv i Michelle. Vi får morgenmaden på bordet, og der bliver valgt stiger. Michelle tager stige 1, Anette stige 2, Mogens stige 4 og jeg stige 6. Vi følges ud af siger knæk og bræk, da vi skilles.

Michele havde jo en aftale med råen om at tage bukken med, men den var heller ikke med denne gang. Anette så et dyr, Mogens havde set 6 dyr hvoraf de 5 var forskellige, jeg så ikke noget, men jeg hørte ræven, der gik omme på marken.

Tilbage til hytten og have gang i stegepanden til bacon og æg. Kaffe skal der også brygges nu hvor vi alle er samlet, og vi nyder maden og udsigten ud over søen.

Så skal der vaskes op og ryddes til side og alt jagtgrej og alt det andet pakkes i bilerne. Der bliver låst af, og vi siger farvel og tak for en hyggelig og dejlig tur sammen, så går det hjemad til Billund igen.

Jagttur

Tirsdag den 26. juni 2012

Dagen starter med kraftig blæst fra vest, og jeg skal have lagt nye klare tagplader på terrassen. Det er noget rigtig bøvl med den vind, men efter aftensmaden siger jeg til min kone, at jeg kommer ind kl. 19.30 og får kaffe og at jeg så vil køre jagt hos Mogens.

Jeg bliver færdig med at lægge pladerne op, får kaffe og skifter tøj og kører så ud til Mogens og går ned i skoven og klatrer op i tårnet. Jeg sætter mig godt tilrette og nyder, at der ikke er myg og gnavepander på grund af blæsten, som jeg har lige ind i ansigtet. Da jeg har siddet ca. 10 minutter kommer der en rå ud i kornet, hvor den går lidt frem og tilbage og den lægger sig så i kanten af skoven, hvorefter den går over kornet og ind i skoven på min højre side lige neden for tårnet. Nu kommer der en anden på min venstre side som kommer og går flere gange, og der kommer også en ud helt oppe ved heden. Jeg kan ikke rigtig se, hvad det er for en, men den går tilbage til heden. Der går nu et stykke tid og så ser jeg noget ude i kornet oppe ved heden igen. Jeg tager kikkerten op for at se, hvad det er, og det viser sig, at det er 11 krondyr: En stor hjort, hinde og kalve. De kommer et stykke ned i kornet og går så ind i skoven for langt oppe til at jeg kan tage et billede.

Da jeg har siddet og sundet mig lidt over det dejlige syn, kommer der en rå ud igen på min venstre side. Den går ud midt i kornet, hvor den stiller sig op og skælder vældigt ud på noget inde i skoven. Det viser sig at være en anden rå, som jagtede den rå, der lige var kommet ud.

Klokken er 22.11, så det er lukketid, men 11 krondyr og 5 rådyr, så den aften var reddet, og jeg har nydt synet og kan køre hjem og sige, at jeg har været her.

Jagttur

Søndag den 15. juli 2012

Det er godt nok tidligt, uret ringer kl. 4.15 men op kommer jeg da og kører ud på Grenevej, hvor jeg må gå på jagt nede i skoven. Jeg kravler op i stigen, jeg må skyde kl. 05.00 så jeg er i god tid. Solen viser sig ved at skyerne bliver helt røde, et rigtig smukt syn, når man tænker på, at det regnede kraftigt i aftes. Men så er der heller ingen myg.

Da jeg kommer op i stigen går råen tyve meter derfra, den har ikke opdaget mig, da vinden er lige imod. Det er den samme, som jeg så i aftes. Der kommer ikke flere ud den morgen, jeg har været ude flere gange, men kun set råer både med et og to lam, det er dejligt at sidde og kigge på dem. Det var så den forårssæson, så må vi se, hvad der sker til efteråret.