

Elgjagt i Sverige 2009

Lørdag den 05.09.09

Så er tiden kommet, hvor vi skal på elgjagt igen, jeg har fået lov at komme med til Sverige igen i år, og jeg har glædet mig til dagen, hvor vi skal af sted.

I år er det nemt, da vi har ordnet alle papirer på forhånd. Svensk jagttegn fik vi Anette, en jagtkammerat, til at ordne, da hun alligevel skulle have ordnet sit eget og havde det hele liggende inde på sin pc. Tilmelding af våben, jagtforsikring og våbenpas havde jeg fra første gang, så det skulle også være på plads.

Jeg blev hentet her til morgen kl. 07.00 af Niels, som jeg har været med de sidste to gange, så det er tredje gang, vi skal af sted sammen. Vi får pakket alt mit grej i bilen og kører så af sted mod Knudshoved, hvor vi får en kop kaffe og et rundstykke. Derefter går det videre mod Helsingør, hvor vi skal med H-H færgerne over. Det viser sig dog at være lavet om, så vi skal over til Scandlines og derefter tilbage og over på den anden side af hegnet til billetlugen og have returbilletten. Det er ikke billigt længere, og selvom rabatten er trukket fra, er prisen steget med ca. kr. 150 siden sidste år, så det er nok sidste gang, vi kører den vej.

Men vi kommer da med over, og vi ventede kun 5 minutter til kl. 11.10. Fra Helsingborg kører vi så videre nordpå og ankommer til Jans sommerhus ca. kl. 18.30. Det har regnet det meste af vejen, så efter ca. 820 km er det godt at få varm aftensmad og en kop kaffe med en lille én til. Kl. 21.30 er det så sengetid, da vi skal op igen kl. 05.00.



Søndag den 06.09.09



Uret ringer klokken lidt i fem, det er godt nok tidligt, men vi kommer da op, får lidt vand i hovedet og varmer vand til kaffe og te. Vi finder også brød og madvarer frem til morgenmaden og får lavet en madpakke til det sidste stykke vej. Så skal der gøres rent, så man ikke kan se, vi har været her, og ca. kl. 6 kører vi fra huset op mod Mora og Brunflo ad vej nr. 26 og E 45 med flere stop undervejs til at



strække ben og få en kop kaffe og lidt at spise. Vi ankommer til Østersund ca. 13.30, hvor vi skal besøge min kusine Bentes veninde, som vi har nogle varer med til. Vi får lige en kop kaffe, inden vi kører ned til Brunflo og ud i skoven til Bertil Perssons hytte, hvor vi skal være til kl. 17.00 til aftensmad. Vi er ved hytten kl. 16.15 og bliver modtaget af Bertil P., som har fået fat i et lille danne-

brogflag og sat det på hytten sammen med det svenske flag, ét på hver sin side ved indgangen. Vi pakker ud og sætter vores ting på plads ude bagved, hvor vi plejer at være.



Kl. 17.00 er Bertil P. oppe ved klubhuset for at hente sin kone Berit, så kommer Lars-Gørn, og nu mangler vi bare Bertil Andersson og hans datter Matilda, som er med igen i år.





Til maden er der dækket rigtig pænt op med forret, det er et stykke rugbrød med sild, æg, tomat og salat med en snaps til. Derefter elggyrde med nye kartofler, salat og hvidt brød med smør (ligner vores pandekager lidt) og tyttebær gele. Til gryderetten får vi øl og rødvin og bagefter er der kaffe med roulade med flødeskum og hele ribs på.



Kl. 19.00 skal vi op til klubhuset og betale for jagten, prisen er igen i år 1.200 svenske kr. Så skal vi skrive under på, at man ikke må lade, før man er på post, og så bliver der trukket lod om posterne. Niels trækker nr. 20 og jeg trækker nr. 2, så vi kan følges ad i morgen tidlig. Vi skal være på post kl. 06.00, så vi skal op kl. 04.40. Det betyder, at det snart er sengetid, men vi når lige at få en whisky at sove på her kl. 21.30.



Mandag den 07.09.09



Vi står op kl. 04.40. Ud af posen og ud på det lille hus, det er koldt her til morgen, det er stjerneklart og næsten fuldmåne, og det har været frost. Vi finder brød og mad til madpakke og morgenmad. Bertil P. har tændt op og sat vand over til morgenkaffe og varmet vand til termoflasker. Vi tager af sted ud til posten, men først må Niels skrabe is af forruden. Jeg har ca. 10 minutters gang, inden jeg er oppe på bakken, hvor post nr. 2 er placeret.

Det blæser ret kraftigt, og der kommer en kold vind ned langs skovkanten. Ca. kl. 7 kommer der to store rådyr, jeg har lige lavet en kop kaffe, da jeg ud af øjenkrogene ser noget bevæge sig. Det er en elgko, som står med det halve af kroppen uden for skovkanten, og jeg tænker: Kom nu godt fri, så er det min tur til at skyde en elg! Den kommer godt fri, men der er to kalve bagefter, så det bliver ikke en elgko denne gang, da vi havde fået at vide: Først kalv så ko! Så jeg holder mig til den bageste, jeg

følger den, som jeg har gjort til elgskydning, men av, den falder ikke, men forsætter. Efter kort tid vender den dog, kommer lige op imod mig og stiller sig med siden til. Den får nu et skud til og falder i knaldet lige midt på vejen.



Hvem tror I, er lykkelig? Jeg kalder op over radioen til jagtlederen men får ikke kontakt. Niels kalder op og spørger, om det er mig, der har skudt, og jeg siger, at jeg har skudt en kalv, og hvor den ligger. Nu vil jeg nyde min kaffe med en lille kage til, og kort efter lyder der to skud på den anden side af skoven, hvor koen og den anden kalv er forsvundet. Jeg kan høre over radioen, at Tom har skudt den anden kalv.

Jagten bliver nu afblæst, og Tom kalder Niels op for at høre, hvor kalven ligger. Niels fortæller ham, at det ikke er ham, men mig, der har skudt den, så han skal have fat i mig i stedet. Tom kalder mig så op for at høre, hvor kalven ligger, og jeg fortæller ham, at den ligger lige midt på vejen, han skal bare følge traktorsporet nede fra vejen. Han vil så komme op og hente den i en firehjulstrækker med lad, og jeg går ham i møde. Det viser sig, at han ikke kan køre helt op, så vi må slæbe den 20 meter ned over en lidt stejl kant. Da vi får den vendt, kan jeg se, hvorfor den ikke var faldet i første skud. Jeg har ramt den i den bageste kølle i lige linje, så jeg har ikke haft sving nok i riflen, den er løbet noget hurtigere, end jeg regnede med.

Vi kommer tilbage til slagteriet, hvor det viser sig, at der også er blevet skudt en ko. Det er formanden Håkans søn, Jakob, som har skudt den. Nu skal skindet trækkes af de tre elge, og vi får derefter tildelt nye poster til et par timers jagt om eftermiddagen, men der sker ikke noget. Da vi er tilbage i klubhuset, skal vi trække nye poster til i morgen. Jeg trækker nr. 16 og Niels nr. 9, så vi kan følges ad igen i morgen. Vi skal være på post kl. 06.00, så vi skal tidligt op, allerede kl. 04.30 for at nå på post. Niels har en lang gåtur, men jeg skal bare lige over grøften der, hvor jeg bliver sat af.



Hjemme i hytten får vi tændt op, så vi kan varme vand og blive vasket lidt. I aften skal vi have chili con carne gryde med franskbrød og ungarsk pølse, som Niels står for.

Her til aften begynder det at regne, men kun i kort tid. Vi får besøg af Anne, hendes far Ove og Abbe omme fra den anden hytte. Vi får kaffe med whisky og kage, som Anne har med – det er ren hygge, og de tager af sted igen ca. kl. 20.30. Ove har det ikke så godt, han har ondt i maven, og vi skal jo også tidlig op, så det er sengetid omkring kl. 21.15. Vi er alle trætte, så det skal blive rart at komme i posen.



Tirsdag den 08.09.09

Her til morgen er det lidt overskyet, men der er +2 grader. På et tidspunkt i nat var jeg vågen, og da skinnede månen ind gennem vinduet.

Nå, men vi kommer op kl. 04.20. Får morgenmad, smører madpakke og er færdige i god tid, og da Niels skal gå langt, passer det fint. Da vi er kommet lidt op ad vejen, ser vi traktoren med vogn, som de bruger til at hente de skudte elge. Det må være en af gæsterne, som har været på spil, og vi har straks Abbe mistænkt for at stå bag, da han kan finde på lidt af hvert.. Vi får startet traktoren og flytter den.

Så kommer vi af sted, jeg når at komme på post til tiden, men Niels kommer for sent, og de andre, som han skal følges med ud til posten, står og venter, men vi har jo en gyldig undskyldning.

Da jeg er kommet på post kan jeg høre urfluglene spille et sted ude over engen eller myren, som de kalder det deroppe.



Lars-Gøran skyder en kalv og skyder også til en ko, som går, men de finder den og får givet den fangstskud. Så skyder Ove (hundeføreren) til en tyr - en fjorling, som de måtte efter, og vi andre bliver sendt hjem til slagteriet. Niels og jeg bliver så kaldt ud igen til at stå for, man mener, at den måske vil komme og krydse vejen, hvor vi har stået og ventet på besked på, hvad vi skulle, da vi blev sendt hjem til slagteriet.

De får den lige efter, at vi er kommet på plads, så vi kan tage hjem igen og få en kop kaffe sammen med de andre. Klokkeren er efterhånden blevet 14.30, og inden de er færdige med at trække pelsen af de to elge, er klokken blevet 16.00, så der blev ikke mere jagt den dag, men der skulle trækkes poster til i morgen. Niels får nr. 10 og jeg trækker nr. 13, så vi kan køre sammen igen. Herefter siger vi tak for i dag, kører hjem til hytten og får tændt op til varmt vand til vask og madlavning. Da vi har spist rester fra søndag og mandag - elggryde og chili con carne - kører vi om til de andre. Anna, Ove, Abbe, Arnold og hans søn Bjørn er der også, så der er fuldt hus. Ove sætter vand over til kogekaffe, og vi får kanelkage til, som Anna har bagt. Abbe kommer med hjemmebagte formkager, og vi får også en whisky, så snakken går, men jeg forstår ikke ret meget af det - ikke det hele

i hvert fald. Da vi skal hjemad, er det begyndt at regne ret kraftigt, det småregnede lidt, da vi kørte derom.

Nu skal det blive godt at komme i seng. Vi skal igen tidligt op, kl. 04.30, så må vi se, hvad der sker i morgen. Klokken er nu 21.30, og vi er ved at være godt trætte og søvnige, vi skal jo på den igen i morgen aften, da er det filétaften, som vi også har været med til de to foregående år. Hvad mon de har fundet på i år?





Onsdag den 09.09.09

Her til morgen er det overskyet med frisk vind og 12+ grader. Og de har lovet op til 16 grader, så det bliver varmt. Vi spiser morgenmad og smører madpakker og er færdige i god tid. Det kniber lidt mere for Bertil A. og Matilda at komme op i dag, men de er da oppe, da Niels og jeg tager af sted. Da vi skal om på den anden side af skoven i dag, var der ikke lavet numre, så vi er der til tiden i dag. Niels skal følges med Claes, Gunnar og Bjørn ud på en længere gåtur, jeg skal ikke så langt, bare over bækken og hundrede meter ned langs bækken og hegnet.

Godt på plads har jeg fået en kop kaffe hældt op, og så begynder det at rumstere over i skoven. Først tror jeg, det er birkegrene, der slår mod bliktaget på tårnet, som jeg sidder i, da det blæser ret kraftigt til tider, så der er ikke mange blade tilbage på birkene. Men da det kommer anden og tredje gang bliver jeg klar over, at det er en elgtyr, som står og slår geviret mod træerne. Den bliver ved en halvanden times tid, så lyder det, som om den går længere bort fra mig og efter halvanden til to timer og et par kopper kakao, lyder der to skud længere omme i skoven. Over radioen hører jeg, at det er Bjørn, som har skudt en elg og Arnold, hans far og en af hundeførerne, som har givet den fangstskud. Vi får så over radioen at vide, at jagten er stoppet. Klokken er da ca. 11.

Jeg går op til bilen og venter på Niels, så vi kan køre tilbage til slagteriet, hvor vi spiser vores madpakke sammen med de andre, mens vi venter på traktoren. Det bliver spændende at se, hvor stor den er. Det viser sig at være en 7-takker, og de går straks i gang med at trække pelsen af den.



Niels og jeg kører ned til hytten og får vores grej ind. Jeg får gang i komfuret og sætter vand over til at blive smukkeseret lidt. Niels kører ind til et svømmebad i Brunflo og får et bad, jeg bliver i hytten og bliver vasket og barberet, så jeg ser lidt pæn ud til i aften, hvor vi skal op i klubhuset til

filéaftnen. Jeg har lige sendt vinen, som jeg har givet til maden, med Bertil A. sammen med nogle øl til festkomiteen, som skal dække borde og smøre brød.



Her i eftermiddag har Bertil A. været hjemme med Matilda, som jeg fik sagt farvel til og fik et stort knus af, inden de kørte. Hun skal i skole i morgen. Bertil P. og jeg nyder en whisky eller to, mens han ordner kartofler til i aften. Nu er Bertil A. og Niels også kommet tilbage, og vi har lige fået en øl og en lille én mere til det andet ben.



Kartoflerne er også ved at koge, så det er snart tid at gå op til de andre i jagthytten, vi skal være der kl. 18.00. De andre er allerede kommet, og vi hilser på og kommer til bords. Der er dækket rigtig fint op med forret, som er et stykke rugbrød med sild i salat og en snaps til. Hovedretten er filet eller mørbrad med nye kartofler (som Bertil P. har gravet op lige over middag, så de er helt friske). Hertil får vi salat, tomater, agurk, rød og grøn peberfrugt, svampesovs og hollandaisesovs. Jeg holder mig til svampesovsen. Der er også hvidt brød med smør, brie og ost, og til sidst kommer der rigtig svensk kagekaffe med hjemmebagt bradepandekage som Carinas mor har bagt (Carina er Abbes datter).

Da vi har siddet lidt over kaffen, får vi gæster, tre brødre fra det andet jagtlaget, som de kalder



Storeåsen, og som ligger ca.10 km længere ude.

Det er tre hyggelige fyre, de to var der også sidste år.

Lidt senere får vi at vide, at vi skal mødes oppe ved jagthytten i morgen tidlig kl. 07.30

(halvanden time tidligere end sidste år)

så vi får ikke lov at sove længe, som vi har gjort

de sidste to år. Det betyder jo, at det ikke er for tidligt at komme

hjem til hytten, så jeg siger godnat og går

hjem, så jeg også lige kan nå at få skrevet lidt

ned fra dagens oplevelser.



Det er stjerneklart med månelys og stille vejr,

det har været overskyet fra i morges og jævn

vind med kraftige vindstød, så det føltes,

som om skydetårnet ville vælte! Ved 10-

tiden blev det skyfrit og højt solskin, så det har

været godt vejr i dag igen. Klokken er nu

22.30, og jeg slutter for i dag.



Torsdag den 10.09.09

I dag har vi sovet længe. Da jeg stod op kl. 06.15 var der 5+ grader. De andre står op kl. 06.30, da uret ringer. Jeg har tændt op og varmet vand til morgenkaffe og morgenmad, og da vi har smurt madpakker, skal vi op og trække poster. Niels trækker nr. 9 og jeg trækker nr. 7, så vi er fire, der skal samme vej - Claes, Lars-Gøran, Niels og jeg selv. Det bliver noget af en gåtur, det er meget sumpet, og det er ret varmt. I morges var det nogenlunde klart og 5+ grader, men det blæste noget. Det viser sig senere, at vi får sol hele dagen og 10-12 grader.

Det er godt nok noget af en tur, der bliver kaldt over radioen og spurgt, om alle er på plads, og Lars-Gøran melder, at jeg mangler et par hundrede meter endnu. Jeg får at vide, at jeg bare skal følge de gule mærker forbi slikstenen og over bækken, men det er nu ikke sådan lige til, for pludselig er der ikke flere gule mærker. Men så kommer jeg forbi slikstenen, og dér er bækken og det smalle stykke skov, og der står så post 7 lige midt i myren. Jeg kalder over radioen Arnold, som er hundefører og jagtleder, og fortæller, at jeg er på plads, og så går jagten i gang.

Jeg har fået ladt og indrettet mig, men så bliver der en værre uro over i skoven, hvor en hund gør højt, men der sker ikke mere. Jeg tror ellers lige, at NU kommer elgen ud til mig, men det bliver altså ikke denne gang.

Jagten bliver stoppet ca. kl.12.30, og vi mødes ved slagteriet og drikker kogekaffe, som Bertil A. har lavet over bålet ved siden af klubhuset. Derefter er det tid at trække nye poster, og jeg trækker nr. 64, som ligger lidt nede ad vejen mod Bertil P.'s hytte, så jeg kan gå lige ned og sætte mig, det tager kun to minutter. Jagten kommer i gang, og ca. kl. 13.30 lyder der et skud. Det er Claes, der har skudt en 6-takket tyr, og jagten bliver afbrudt kl. 14.45.

Nu kan jeg bare gå ned til hytten og tænde op, så det er varmt, når de andre kommer hjem. Det skal også blive godt at blive vasket lidt.

Jeg går så tilbage til de andre og venter på traktoren med elgen, som de går i gang med at trække pelsen af. Det er nødvendigt at flytte kalvene for at få plads til en stor tyr mere, så kalvene bliver grovparteret og hængt over til siden på nogle rør langs væggen, som er beregnet til det samme.



Så skal vi lige have trukket poster til i morgen, jeg trækker post nr. 16 igen og Niels trækker nr. 5, som ligger ovre på den modsatte side, men han bytter sig til nr. 24, så vi kan køre sammen. Vi skal være på post kl. 08. 00, så vi kan sove til kl. 06.30.

I aften har vi været på besøg hos dem i Storeåsen. Vi er inviteret til aftensmad og kaffe kl. 19.00. Det var ellers ikke meningen, at jeg ville med, da det plejer at blive ret sent, og jeg gerne vil tidligt i seng. Men Bertil P. og Niels synes nu, at jeg skal tage med alligevel og mener, at det ikke vil blive senere end kl. 22.00, så jeg tager med - heldigvis.

Niels spørger Bertil P., om vi selv skal have øl med, men han mener, at det ikke er nødvendigt. Vi tager af sted, stedet ligger ca. 10 km fra vores hytte. Bertil P. kører, da han ved, hvor vi skal hen. Vi ankommer og hilser på de andre - vi er nok ca. 25 personer i alt. Vi bliver budt på en hjemmelavet whisky, og da vi har skålet, går vi op for at hente mad, som består af salat og gammeldags oksesteg med flødekartofler. Der står let øl på bordene, for de vil ikke "lede nogen i fordærv". Det smager nu ganske udmærket. Derefter bliver vi budt på mere hjemmebrændt, det er noget brunt stads, og på flasken står der "Bæver". Niels og jeg skulle nu ikke smage, og det viser sig senere, at det er en af musikanterne. Men så ombestemmer Niels sig og vil godt lige smage alligevel, bare lige en lille bundsjat. Han får også kun en lille smule, men han mener, at det smager forfærdeligt, og det er nok til, at jeg ikke skal prøve. Det er noget med, at bæverne har nogle duftkirtler, som man tømmer og hælder i spritten – uh...!

Nu bliver der underholdning på noget, der ligner en violin men lyder som en banjo. Så kommer der en anden med en violin, men det fungerer ikke rigtigt, så den første kører hjem og henter en guitar og en stak noder, og så går de ellers i gang. Det lyder rigtig godt!

Senere bliver der serveret kaffe med kage, og der blev budt på en kask til kaffen. Det er det samme som kaffepunch herhjemme bare med 92 % sprit! Der bliver sunget en del svenske folkesange, hvor de to brødre synger godt med. De er gode til at synge, og det viser sig, at de er fætre til Bertil P., og at ham på violinen også er en fætters søn.

Det er blevet tid til at køre hjem. Vi får sagt farvel og tak for i aften ca. kl. 21.30. Der er ca. en halv times kørsel hjem, og det regner hele vejen. Vel hjemme igen skal jeg lige have skrevet dagbog. Vi skal jo ikke så tidligt op i morgen, men klokken er alligevel blevet 22.30 nu. Nu vil det vise sig, hvornår vi er færdige med jagten i morgen, for hvis vi er færdige til middag, pakker vi og kører ned til Jans hytte. Hvis vi også skal på jagt i morgen eftermiddag, bliver vi selvfølgelig og tager det med også, vi skal bare køre senest lørdag middag.

Fredag den 11.09.09

I dag har vi sovet længe lige som i går. Vi skal først være på post kl. 08.00, så der er god tid til at spise morgenmad, varme vand til kaffe og termoflasker samt smøre madpakke.

Niels sætter mig af ved post nr. 16 og forsætter videre til post nr. 24. Der er langt at gå, jeg havde den selv sidste år. Da jeg er kommet godt på plads, hører jeg over radioen, at hundefolkene er startet. Kort efter ser Niels en elgko med en hund efter sig, men vi må kun skyde kalve, da kvoten på store elge er brugt. Den lyder på 2 stk. tyre og 3 stk. køer. Vi har skudt tre tyre og to køer, så den lille tyr, som Bjørn har skudt, bliver "konverteret" til en ko! Ca. kl. 9 lyder der et skud, og jeg hører over radioen, at der er skudt en kalv. Det er Bjørn, som igen har været på spil.



Koen, som han har skudt kalven fra, kommer nu tilbage, men han må jo ikke skyde den, da kvoten er brugt op. Med Bjørns tyr (som blev til en ko) har vi nu også 4 kalve, 2 tyre og 3 køer, så regnskabet går op. På kalvene er der fri afskydning.

Der bliver snakket en del om at køre op og hente kalven med en varevogn, som de gjorde med den, jeg havde skudt om mandagen. Bjørn havde nemlig skudt den fra det samme tårn, som jeg havde skudt fra i mandags.

Jagten bliver stoppet kl.10.30, og vi mødes ved slagteriet. Vi spørger, om de alle bliver og ordner kalven, og det gør de, så vi kører ned til hytten for at pakke sammen og pakke bilen til hjemturen. Men så kommer Bertil P., Lars-Gøran og Bertil A. De har en ung knægt med, som er kommet her til morgen, og de kommer for at spise deres middagsmad. De andre er kørt hjem, da kalven skal ned på gården og skylles ud, for det havde været et maveskud. Det er brandærgeligt, for nu får vi ikke sagt farvel og tak for i år, men det er der jo ikke noget at gøre ved.

Niels og jeg spiser så vores madpakke sammen med de andre i hytten, får det sidste pakket og siger farvel og tak for en dejlig uge. Det er nu lidt trist at tage af sted efter en uge sammen med 4 mand og pigen Matilda på 14 år - en frisk pige!



Kl. 13.00 starter vi turen ned mod Jans hus (knap 500 km). Med pauser, hvor vi strækker ben, tanker benzin og drikker kaffe, ankommer vi til huset ca. kl.19.30. Vi pakker maden ud og laver aftensmad, kippers på rugbrød som forret og derefter bøf med løg fra dåse.

Niels har lige været i bad, så nu er det min tur til at få skidt fordelt lidt bedre efter en uge med klatvask. Jeg bliver også lige barberet, så jeg ser nogenlunde hæderlig ud, når vi kommer hjem i morgen. Bagefter er der kaffe og kage med en lille én - eller en stor én - til.

Vi har lige besluttet over kaffen og whiskyen, at vi står op kl. 06.00, så det er snart sengetid, for kokken er 22.00.

Lørdag den 12.09.09

Vækkeuret ringer, og vi står op for at se, om elgen går nede på græsset, men nej, den er der heller ikke i år. Vi laver kaffe og morgenmad, varmer vand til termokander, smører madpakker, pakker maden i bilen og kører så af sted mod færgen. Klokken er 07.10 og der er blå himmel og stille vejr, men det er koldt, kun 2+ grader. På vejen ned bliver det tåget, nogle steder meget tæt. Vi holder nogle pauser på vejen ned, og lige før vi kommer til Helsingborg, holder vi middagspause. Så går det videre til færgen, hvor vi kører ombord, 5 minutter efter vi er ankommet. Fra Helsingør går det ned mod København og en masse vejarbejde. Ved Storebælt holder vi ind i Knudshoved og får en kop kaffe med et stykke wienerbrød. Vi ankommer til Billund ca. kl. 18.15, og jeg får sagt farvel og tak for turen til Niels.

Til sidst vil jeg sige tusind tak til Jan for lån af huset og til Niels for en dejlig uge, og fordi han gad have mig med igen i år. Også tak mange gange til de svenske jagtkammerater for det dejlige venskab, som vi efterhånden har opbygget. Jeg har nydt at være sammen med jer igen i år! På vejen op snakkede vi om, at det ville være dejligt, hvis det kunne holde tørvejr, mens vi var deroppe. Og hvis det skulle regne, så måtte det gerne gøre det om natten. Det viste sig, at vores ønske gik i opfyldelse.

Nu skal jeg bare pakke ud, lægge på plads og lægge vasketøjet til vask, så er det tid til aftensmad. Det blev en dåse gullasch med rugbrød!

