

Efterårsjagt

Hos Knud, Mogens og Erling
den 1. oktober 2012

Så blev det endelig den første oktober, dagen hvor vi skulle mødes ude ved Mogens til morgenkaffe og rundstykker. 14 m/k mødte forventningsfulde op. Der blev hilst på nogle, som man ikke havde set siden sidste jagt i december sidste år.

Snakken gik lystigt under kaffen, det var rigtig hyggeligt. Der blev skålet på en god sæson, der blev slået på glasset og parolen lød, at der må skydes, hvad jagtloven byder, dog var fasanhøns fredet. Vi fik lidt ekstra tøj på, for det fugtede lidt. Først skulle Knuds skov drives igennem. Jeg skulle sætte skytter af langs skovkanten, og Knud tog resten med som bag- og endeposter. Hundefolkene gik om på den anden side og drev fra øst mod vest. Der var tre rådyr, hvoraf det ene var en pæn buk, men der blev ikke skudt noget i denne sæt. Alle samledes nede for enden mod åen som løber nede for Mogens' stykke.

Mogens og jeg blev enige om, hvor skytterne skulle sættes af og hvor mange, Mogens skulle have med om på vestsiden af skoven. Skytterne blev sat af, og hundefolkene startede nede i engen langs åen. Da de var knap halvvejs igennem engen, hørte jeg noget pusle bag mig. Det var en kronhjort, der kom skråt igennem skoven og ud på engen, men jeg kunne ikke komme til at skyde, da jeg så skulle skyde ind i skoven over mod de andre skytter. Kronhjorten drejer så op på marken over mod Knud, som skyder den. En skytte kommer løbende inde i skoven og spørger, om jeg fik den? Det gjorde jeg jo ikke, så gik han tilbage, hvor han kom fra. Hundefolkene kom op fra engen og drev nu skoven fra engen mod nord. Efter et stykke tid råbte min nabopost og vinkede og forsvandt, så jeg tænkte: Hvad har han gang i? Jagten er jo ikke var forbi endnu, for hundefolkene var jo ikke kommet tilbage i det sidste stykke skov.



Men nu kunne jeg se, at folk begyndte at samle sig over hos Knud. Jeg ventede lidt, hvorefter jeg gik derover, hvor hjorten lå ca. 20 m fra, hvor Knud stod.

Der blev ønsket tillykke og taget billeder, og det viste sig nu, at det var Knuds søn Morten, som havde skudt til hjorten og ramt den i køllen. Det var også ham, som havde forladt sin post inden jagten var forbi og havde været omme ved mig.

De fik hjorten slæbt hjem, og det var blevet høj middag. Jeg spurgte hundefolkene, hvem der havde stoppet jagten, men det vidste de ikke. Folk var begyndt at komme da de skulle til at gå igennem det sidste stykke skov. Jeg spurgte så Mogens, om han vidste, hvem der havde stoppet jagten, før den færdig? Det gjorde han ikke, men det ville han finde ud af.



Alle samledes inde i værkstedet til middagsmad. Her spurgte Mogens, hvem der havde stoppet jagten og forladt sin post, før der var blæst af? Det viste sig at være Morten sammen med de andre omme på østsiden, som var gået, og der blev uddelt en reprimande.

Der blev snakket og skålet tillykke til Knud med hjorten. Vi fik maden overstået og skulle så videre om i Erlings skov. Han havde siddet og fordelt posterne, mens vi spiste. Omme i skoven blev skytterne sat af langs skovkanten mod vest og nogle bagposter.

Jagten var godt i gang, da der kom et rålam ud til mig. Det var meget lys i det i det høje, gule græs. Lammet vendte og løb tilbage, hvor det kom fra, men nu kom hundene længere over, og der blev skudt ved siden af mig. Det var Michelle, som havde skudt et lam, og det var hvad det

blev til, da jagten var forbi kort efter, og alle samledes omme på marken. Der blev sagt farvel og på gensyn i næste måned.

Jagt i Ry

Hos Mogens
den 13. oktober 2012

Det er så den første jagt i efteråret, og vi skal mødes 15 jagtkammerater på Klostervej ved hytten eller rettere hvor hytten lå, da den er blevet fjernet for at gøre plads til en ny hytte. Mogens og jeg

blev enige om at spænde et reb op mellem to store ege, hvor tøjsnoren var og så hænge en stor kornpresenning op, så vi kunne sidde i tørvejr, hvis det ville regne.

Vel mødt på den nye parkeringsplads, der er blevet anlagt, fik vi reb og presenning spændt op og fundet en svær gren til midtestolpe, og så havde vi et dejligt tørt sted at opholde os.

Kl. 09.00 var vi samlet alle M/K til rundstykker, som Hans havde med, kaffe og en lille en til halsen. Det kunne også godt gøres bevendt, da det regnede næsten lige fra vi kørte fra Billund, men det kunne nu ikke tage det gode humør fra os, og der blev rigtig hygget og spist rundstykker og skålet en gang, hvorefter der blev holdt parole og sagt fem minutter til afgang.



Mogens og jeg blev enige om at drive, som vi plejede, hvor skoven bliver delt i fire såter. Mogens tog en mand og hundefolk med til bagposten, og jeg skulle så sætte resten af langs skovkanten og på lyngvejen og op i bøgeslugten. Her står vi med front mod drevet og bytter så over på den anden side når drevet er slut i første såt. Herefter går bagposterne og dem fra lyngvejen så med hundefolkene til modsat ende, hvorfra de driver mod bøgeslugten igen, og når drevet er færdigt, mødes alle i bøgeslugten.

I første såt blev der skudt til en sneppe, som fløj lykkeligt videre. Én kunne ikke skyde, da der er noget, der hedder en sikring, som skal slås fra.. En så en hare men skød forbi. Han havde ikke taget højde for, at skrænten er rigtig stejl. En skød til et rådyr, men da skuddet gik, var der en rigtig stor eg, der kom i skudlinjen. Men der blev skudt et bukkelam, i den

anden såt blev der ikke skudt noget.

Søsåten blev drevet af på samme måde som sidste år, hvor vi prøvede at dele den op i to såter og drive den af som på den anden side. I tredje såt blev der skudt en ræv og en sneppe. I sidste såt blev der ikke set noget, og jagten blev blæst af og der var samling ved teltet.



I alt fik vi en ræv og et bukkelam. Ikke så ringe endda, når man tager vejret i betragtning. Regnen silede ned under hele jagten. Nå pyt, nu skulle vi til den sikre såt.

Der blev spist med stort velbehag og skålet med den heldige jæger. Det viste sig at være samme mand, som havde skudt ræv og lam. Der blev hygget og fortalt jagthistorier, nogen sande og andre ikke helt rene i kanterne, men hyggen var der, selvom vi måtte sidde ude og ikke i hytten, som vi

plejede, men ellers skulle vi jo havde siddet i bilerne, og så havde al hyggen været regnet væk.

Det var så den jagtdag, og der blev sagt farvel og tak for en dejlig dag og på gensyn næste gang.



Jagt hos

Knud, Mogens og Erling
den 3. november 2012

Det er så den anden jagt hos Knud, Mogens og Erling, hvor vi mødtes 16 M/K til morgenkaffe og rundstykker med en lille skarp. Mogens holdt parolen, da Erling var kørt igen lige efter rundstykkerne, da han skulle hjem og til begravelse. Vi måtte skyde, hvad jagtloven tillader, og så var der ti minutter til at få det sidste kaffe drukket, inden vi

skulle af sted over i Knuds skov først. Knud tager et par riffelskytter med, og jeg skal sætte resten af op langs skoven.

Hundefolkene starter øst fra, som vi plejer. De kommer igennem skoven, og der bliver blæst af og vi samles nede ved enden af skoven. Der blev ikke skudt noget, men der blev set et par rådyr.

Mogens og jeg snakker om, hvordan vi skal fordele skytterne og bliver enige om, at jeg tager seks mand med, og han tager de resterende med om på den anden side af skoven og sætter dem af ned langs skovkanten mod engen.

Hundefolkene starter nede i engen fra øst og driver engen og nyplantningen igennem i et drev.

Herefter driver de skoven igennem, først mod nord og så mod syd og slutter nede ved engen, hvorefter jagten blæses af, og der er samling hjemme på gårdspladsen. Der blev set et par rådyr i det sidste stykke og skudt til en sneppe nede i engen, men den fløj videre.

Så er det blevet middag, og vi går ind i værkstedet og spiser vores medbragte mad. Snakken går lystigt, lige indtil Mogens meddeler, at det er tid at bryde op og køre om i Erlings skov. Jeg får at vide, at jeg skal sætte af, da Erling ikke er kommet tilbage.



Vi snakker alle om, hvordan vi skal sætte af og bliver enige om at sætte af som sidste gang med nogle ændringer, da der var et par nye med. Efter at have sat af kontaktede jeg hundefolkene og sagde, at vi var på plads. De startede, og der gik ikke lang tid, før der lød skud flere steder i skoven. Hundene kom igennem, og jagten blev blæst af og der var samling ned til den store vej. Her lå en ræv og en hare, og der var skudt til en hare mere, som var forsat. En af hundefolkene havde skudt to skud til et stykke råvildt, som der blev sendt bud efter en schweisshund til. De fandt den død, skudt i hoved og lunger ca. 50 meter til venstre for, hvor de havde gået - en lykkelig udgang på jagten. Der blev sagt farvel og på gensyn i december til den sidste jagt herude.



Jagt i Ry

Hos Mogens

den 24. november 2012

Vi skal mødes 13 jæger M/K til den sidste jagt i Ry i år. Mogens havde rundstykker med, og der blev spændt et stykke reb op og lagt en presenning over som sidst. Denne gang havde de fået støbt til den nye hytte, så der sker da lidt.



Alle mødtes. En enkelt havde vi ikke hørt fra, men vi fik rundstykker og en lille skarp og snakken gik lystigt, indtil Mogens bad om ordet og holdt parolen. Der måtte skydes, hvad jagtloven tillader. Herefter gik vi op til skoven. Mogens gik med hundefolkene som bagpost, og jeg skulle så sætte de resterende 10 af op i skoven og bøgeslugten.

I første såt blev der set en del snepper, som der også blev skudt til, men ingen leveret. I anden såt gik Mogens med igennem, da den er meget bred. Her blev der ligeledes set en hel del snepper, som der også blev skudt til, men ingen leveret. En af skytterne, som sad på sin stol, fik sig drejet rigeligt, så han fik overbalance og da han skød til en sneppe, tippede han af stolen, der skete heldigvis ikke noget med ham.

Jagten blev blæst af for første og anden såt, og vi gik videre til søsåten, som vi driver på samme måde, hvor vi sætter af på tværs og så driver fra begge sider. Mogens gik igen med hundefolkene og tre jægere, som han satte af bagud. Jeg satte de resterende af langs vejen inde i skoven og på tværs cirka midt i stykket. Da jeg var på plads, ringede jeg til Mogens og sagde, at nu var vi på plads og drevet kunne begynde. Da jeg lige var kommet på plads, hørte jeg en sneppe, der lettede, men så

den ikke. Min sidepost opdagede den dog, selv om den var ved at snyde ham, da den kom sammen med to sjagger men han så, at den tredje havde langt næb. Desværre skød han langt forbi.



Jagten blev blæst af, og vi mødtes nede ved vores presenningstelt til vores medbragte mad og dejlig varm kaffe. Det var en kølig dag, men det var tørvejr og snakken gik lystigt lige til vi til sidst sagde farvel og tak for denne gang. Presenningen blev taget ned og lagt sammen og det hele blev læsset i traileren. Så kørte vi tilbage til Billund, og en dejlig jagtdag var slut.

Jagt hos

Knud, Mogens og Erling
den 8. december 2012

Så skal vi samles til den sidste jagt i år, vi er 15 spændte M/K jægere til rundstykker og en lille skarp til halsen. Det er koldt udenfor, og der ligger et pænt lag sne, og det fryser også lidt, men de melder smukt vejr.

Snakken går lystig og tiden går alt for hurtig, men vi skal på jagt, og Erling kalder til parole. Der må skydes, hvad jagtloven byder på nær fasaner. Vi får den sidste mundfuld kaffe ned og kommer i tøjet og starter første såt ovre ved Knud, men her var der ikke noget hjemme.



Anden sår er hos Mogens. Her er heller ikke noget hjemme, men der er masser af spor både ved Knud og ved Mogens. Det er blevet middag, og vi samles alle inde i værkstedet, hvor der er dejlig varmt til den medbragte madpakke. Snakken går lystigt, men der er to, som skal videre, så de forlader os, og vi er kun 13 tilbage og altså 11 til at stå for omme i Erlings skov, det er ikke mange. Erling har lavet en plan, hvor vi skal stå på post og jeg skal sætte af langs skoven over mod naboen. Vi er ikke for godt kommet på plads, før det første skud lyder. Der kommer også et rådyr ud mellem Michele og mig, men afstanden er for lang med hagl, jeg kunne have skudt til den med min drilling. Den stod pænt med siden til, men det var lige ind i skoven, hvor hundefolkene gik, så vi nød det dejlige syn af rån, som fortsatte over diget stille og roligt. Så bragede det løs nede i den anden ende, det lød næsten som når man er på flugtskydningsbanen.



Jagten blev blæst af, og vi samlede omme i åbningen, hvor der lå tre styk rådyr. En lille buk med en stang den havde kastet endnu samt to lam, det var lam fra sidste år alle tre. Der var set mellem 9 og 12 dyr, nogle var nok gengangere. Der blev blæst over dyrene og jagt forbi, vi fik sagt farvel og glædelig jul og godt nytår, hvorefter vi skiltes.

Jagt hos Jens Grøn i Randbøldal

den 27. december 2012

Jeg er blevet inviteret på jagt i Randbøl af Jens Grøn i familiens skov i Tingkjæravad og jeg skyndte mig at sige ja tak.

Tredje juledag startede med regn lige fra morgenen af. Jeg blev hentet af Anette kl. 09.00, vi skulle mødes alle jægere - 13 skytter, 4 hundefolk og en medløber, som var hængt på en af hundefolkene - hos Jenses søster Dorte kl. 09.30. Der blev budt velkommen og holdt parole, som lød på, at der måtte skydes, hvad jagtloven tillader, der måtte ikke dubleres til rådyr, og der måtte max. skydes på 15 meters afstand i ren sideskud. Skoven er delt op i fire såter, hvoraf vi skal have de tre. Vi fik udleveret kort og en lille en til at varme indvendigt, og der blev skålet på en god jagt. Herefter kørte vi alle ned til Randbøldal Camping, hvorfra vi blev sat på post langs vejen med skov på begge sider.



Der var flere drev af hundene, og der blev da også skudt til både dyr og ræv, men det var først lige før der blev blæst af for første såt, at der blev leveret en rå. Her gik en skytte fra, som havde det rigtig skidt.

Anden såt var skov med en masse vandhuller og sumpe, og vi måtte gå en lille omvej flere gange for at komme igennem. En hund tog et meget lille rålam inde i sumpen, hvor Kim - en af hundefolkene - var inde at hente den. Da han skal tilbage, træder han lidt ved siden af og står pludselig i vand til knæene, så det var våde støvler! Her var også drev, men dyrene gik bagud, så der blev ikke skudt i anden såt. Såten blev blæst af, og vi mødtes nede ved stjernen, det er en lysning, hvor der går fem veje ud fra, til gløgg og kage som Jens' søster og datter var kommet med.



Et rigtig godt indslag med sådan et krus varm gløgg, for det var også ved at blive lidt køligt, men det var da holdt op med at regne, og man kunne skimte den blå himmel flere steder. Vi fik sagt tak for gløgg og kage.

Tredje så var et stort stykke, men her skete ikke det store, der blev skudt til en sneppe, som fløj lykkeligt videre. Jagten blev nu blæst af og vi mødtes oppe ved Dorte til vildtparade.

Oppe hos Dorte bliver dyrene, en rå og et lam lagt på plænen, og der bliver blæst rådyrets død og jagt forbi, hvorefter der bliver sagt farvel og godt nytår og

på gensyn til næste år. Kim skal på arbejde nede på dambruget igen, så Anette og jeg kører med ham derned, og vi spiser vores mad sammen. Kim skulle ud og fodre fisk, og Anette kørte mig hjem til Billund, hvor vi sagde farvel og godt nytår.

Riffeljagt i Ry

den 26. januar 2013

Så kom dagen for den sidste jagt i Ry i denne omgang. Vi mødtes 7 jægere til kaffe og rundstykker med en lille skarp til. En havde meldt fra, da han havde rendt på toilettet hele natten. Vi var så heldige, at de havde fået det meste af hytten bygget, så vi kunne sidde inde i læ og tørvejr. Der blev trukket lod om de 6 skydestiger, og vi fik at vide, at der måtte skydes, hvad jagtloven tillader.



Vi forlod hytten og gik ud til hver sin stige. De to hundefolk gik igennem stille og roligt, der blev drevet fra begge ender mod midten på begge stykker, som vi plejer. I første drev blev der skudt to fine dåhorte fra samme stige nr. 5. Der blev set tre mere fra en anden stige på modsat side af vejen. Det var, hvad der var i de to såter.



Så var det søsåten. Her blev der skudt et rålam og en meget lille rå, det ene fra stige 1 og 2 i tredje så. Det var nu ved at nærme sig middag, og jagten blev ringet af. Vi fik brækket dyrene og bragt dem ned til hytten.



Nu skulle det gøre godt med noget mad og varm kaffe, inden vi skulle af sted igen. Der blev trukket lod igen om nye stigenumre og nye hundefolk, så det ikke er de samme, som skal gå med hund hele tiden. Den ene ville gerne gå igennem igen, men der skete ikke rigtig noget, selv om der blev set hare og rådyr samt en då, der gik ude på nabostykket, hvor der havde været majs. Jagten blev sluttet, og vi samledes nede ved hytten, hvor der blev sagt farvel og tak for denne gang og på gensyn.

Tak for en dejlig jagtdag sammen med gode jagtkammerater.

P.S.: Efter den ene af dåhjortene er blevet gjort i stand, har det vist sig, at den var fyldt med hagl i begge køller og den ene side - 37 stk. i alt. Den er skudt skråt ind bagfra, og det er for dårligt at skyde til så stort et dyr ned hagl. Føj!